

BEETJE HISTORIE TERUG



Het dorp Beesel heeft sinds gistermorgen weer een stukje historie terug. Twee religieuze, keramische reliëfs, in 1953 gemaakt in de ateliers van de Keramische Industrie St. Joris Beesel, werden met een hoogwerker over het dak van de Sjpiekerhof getild en in de tuin geplaatst. De reliëfs zijn door de Stichting Beesels Keramisch Erfgoed terug naar Beesel gehaald. Ze hingen in een kerk in Arnhem.