



Herkomst en herplaatsing van unieke beelden 'Maria en Jozef'

Deze beelden zijn gemaakt bij het keramisch bedrijf St. Joris in Beesel. Oorspronkelijk was het een 'normale' steenfabriek maar eind jaren '30 werd er ook een kunstatelier gestart. Kunstenaars uit het hele land kwamen naar Beesel in Limburg om er producten in klei te ontwerpen. Beelden, luxe vazen, kruiken en gebruiksgoed in alle soorten en maten. Typisch voor de Beeselse producten is, dat deze zijn gemaakt van steengoed (gres) en met zout verglaasd. Hetzelfde procedé dat gebruikt wordt voor de fabricage van de bekende 'Keulse potten'.

Een groot deel van het assortiment had een religieus karakter: heiligenbeelden, kruisbeelden, wijwaterbakjes en -kruikjes en zelfs doopvonten en altaren. De katholieke kerk was een hele grote en belangrijke klant en in veel kerken in Nederland zijn nog 'Beeselse' kunstvoorwerpen terug te vinden.

Het bedrijf St. Joris is in 1923 opgericht door mijn opa Herman Driessen en dat verklaart voor een belangrijk deel mijn passie voor de Beeselse kunstkeramiek. Al bijna 30 jaar verzamel en inventariseer ik de producten die in het Beeselse atelier zijn gemaakt. Ik heb er zelfs een boek over geschreven. Op de website van Stichting Beesels Keramisch Erfgoed (www.sbke.nl) is nog veel meer informatie te vinden en wordt ook de

inventarisatie gepubliceerd. En sinds kort dus ook de prachtige beelden in Oss.

De drie beelden (Maria en Jozef, maar ook het beeld van Don Bosco) uit de Heilige Geestkerk zijn unika en gemaakt door Joep Thissen. Een kunstenaar uit Roermond die na de Tweede Wereldoorlog een aantal jaren voor St. Joris heeft gewerkt. Aan de gebruikte glazuren kan ik zien dat hij de beelden midden jaren vijftig heeft gemaakt en dat klopt precies met de leeftijd van de Don Boscokerk die helaas al enige tijd is afgebroken. Hierna zijn de beelden verhuisd naar de Visserskerk aan de Berghemseweg in Oss. Waarschijnlijk heeft de architect of bouwpastoor van de Don Boscokerk Joep Thissen

gevraagd om de beelden voor deze kerk te ontwerpen. Misschien is er nog wel een archief van de Don Boscokerk waaruit dat nog te achterhalen is? Zou mooi zijn...! En volgens mij is er nog een 'Beesels' beeld geweest dat ooit in deze kerk stond? Een oude zwart-wit foto vind je op ook deze pagina. Misschien dat er nog mensen zijn die zich dit herinneren en weten waar het beeld naar toe is gegaan.

Mooi dat de beelden (Maria en Jozef) een prachtige nieuwe plaats, aan de buitenmuur van het Parochiecentrum Willibrordus, langs een drukke fietsstraat en in het centrum van Oss hebben gekregen. Want buiten ophangen is geen enkel probleem. Ze zijn er voor gemaakt om gezien te worden en heel veel van de Beeselse kunstkeramiek staat al decennia buiten. En het is ook goed dat de parochianen uit de oude Don Bosco Parochie en van de Visserskerk zien dat deze beelden een mooie plaats hebben gekregen, waar ze recht op hebben...!

*Getekend Erik Driessen
Kleinzoon van de grondlegger van
St. Joris te Beesel*

www.sbke.nl



Heb je informatie over dit beeld en weet je misschien wat er ermee is gebeurd of waar het staat?
Bel: 0681849154